

Vereniging van Recreatievaarders De Vluchtheuvel
Weverskade 55 – 3142 PA Maassluis
Nr. 353 april 2017

www.vluchtheuvelmaassluis.nl

Inhoudsopgave

Woord van de voorzitter	2
Agenda	4
Weerspreuk	4
Nieuwe website	5
Kort verslag Algemene ledenvergadering	6
Werkrooster april en maart 2017	8
Paddentrek	9
Zomertijd	10
Volkstuinen Kenia	11
Pasta maken	12
Klaverjassen	13
Vraag en Aanbod	13
Kantineaanbieding van de maand	14
Koningsdag	14
De Touwpomp	15
De wereld bestaat voort	17
Nieuws van de redactie	18
Fluitend voorjaar	19
Contactgegevens	20

Woord van de voorzitter



Digitalisering

De tijd gaat snel. Ik weet nog dat de eerste computer zijn intrek nam op mijn werk. Dat was, zo zei men, een hele verbetering. En iedereen moest naar cursus, zodat je met de computer om wist te gaan. Er werd hard gewerkt om alles te digitaliseren zoals dat heet. En opeens was dit alles heel belangrijk. Er werd niet meer gepraat of naar een collega gelopen. Je kon immers een mailtje sturen, dat was eigenlijk wel makkelijk, want je werd niet tegen gesproken en je was je verhaal kwijt. En als degene waar je het naartoe had gestuurd het niet gelezen had, nou jammer dan, ze hadden het toch echt gehad.

Vervolgens kwamen de tablet en smartphone. Die moest je hebben, want dan was je via Wi-Fi altijd en overal bereikbaar en kon je direct reageren op een boodschap en meer zaken die bij je binnen kwamen en je kon ze direct afhandelen. Gevolg is dat je op de meest ongelegen momenten een app krijgt die ook onmiddellijk beantwoord of afgehandeld moet worden.

Laatst vroeg een ouder iemand, want die praten nog wel, hoeveel kleinkinderen heb je? Ik zei vijf, allemaal jongens. Nou dan staat het huis zeker wel op z'n kop als ze er allemaal zijn? Nou zei ik, dat valt reuze mee ik hoor, ze zijn allemaal aan het whatsappen en spelletjes aan het doen op hun smartphone.



Ook de Vluchtheuvel moet met zijn tijd mee werd me gezegd. Laatst werd ik gebeld. Toen ik mijn kleine Nokia tevoorschijn haalde, werd direct de opmerking geplaatst: Heb jij nog zo'n ouderwets ding? Mijn opmerking, dat ik mij er best mee kon behelpen, werd spontaan beantwoord met dat er ook cursussen zijn voor mensen van **mijn leeftijd** om met je smartphone om te gaan.

Dan was ik ook 24 uur per dag bereikbaar voor de Vluchtheuvel en kon het bestuur direct via de **app** reageren op wat er op de Vluchtheuvel app binnen kwam.

Tijdens de ledenvergadering op 11 maart werd de nieuwe website van de Vluchtheuvel gepresenteerd. Het zag er allemaal goed en verzorgd uit. Ik ben er ook van overtuigd dat het in deze tijd nodig is, wil je je profileren naar je leden en volkstuinen elders in het land. Dus een goede zaak.

Hoewel het versturen van mailtjes heel aantrekkelijk en een grote verbetering is, omdat je direct je vragen of opmerkingen kwijt kunt, is een waarschuwing wel op zijn plaats. Let op wat je op de mail zet of kopieert. Ook omdat je in één keer meerdere adressen kunt aanklikken waar je je mailtje naar toe stuurt. Het kan heel nare gevolgen hebben, dus voorzichtigheid blijft geboden.



Toch blijft het gewoon praten met elkaar van groot belang. Zaken kunnen dan vaak eenvoudig ter plaatse worden opgelost. Vaak komt het ook anders over, want je hebt er een gezicht bij en het draagt bij tot meer onderlinge saamhorigheid. Op een volkstuinencomplex in zijn algemeen een heel belangrijk punt.

Daar heb je het al Ik ben zo bezig met de computer, dat ik zou vergeten dat we ook een verenigingsblad hebben. Sinds zaterdag heeft ons blad een nieuwe naam "Het Vluchtheuveltje". Hierin staan verschillende zaken die betrekking hebben op onze vereniging. Voor mensen zonder computer (die bestaan ook nog) belangrijk. Hierin kun je de nieuwtjes, ingebrachte stukjes en ook de berichten vanuit het bestuur lezen. Ik weet het, het is heel ouderwets maar het werkt nog steeds goed.

met vriendelijke groet
Piet de Bruijn

Kort Verslag Algemene Ledenvergadering

Voor de notulen van de algemene ledenvergadering kunt u/kan jij terecht bij de secretaris van het bestuur.



Zaterdag 11 maart werd in ons verenigingsgebouw de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Er waren ongeveer 70 stemgerechtigde leden aanwezig. Daarnaast nog een aantal familieleden van de

leden. Niet voor iedereen was er een zitplaats, dus stonden er een aantal mensen. Kortom een volle bak. Naast alle zakelijke besommeringen zie hiervoor de agenda van ALV, stond “de mens” centraal. Allereerst was er 1 minuut stilte voor allen die het afgelopen jaar zijn overleden. Een goed, indrukwekkend en respectvol moment. Vervolgens werden er diverse mensen in het zonnetje gezet:



Jacques Oostdijk



Huib Smith

Als lid van *verdiens*te voor vele jaren inzet voor onze vereniging werden benoemd: Jacques Oostdijk, Tinie Kouwenoord-van der Windt (niet aanwezig) en Huib Smith. Zij ontvingen van voorzitter Piet de Bruijn een speciaal voor deze gelegenheid ontworpen gegraveerde speld, mooie woorden, een bos bloemen en een oorkonde.



Aad Sluifjer



Bert Engel

Als *jubilarissen* werden Aad Sluifjer (50 jaar lid) en Bert Engel (40 jaar lid) naar voren gehaald. Beiden ontvingen een speld, een bos bloemen en ook hier waren woorden op zijn plaats.



Piet Breman en Huib Smith traden naar voren om de winnaar van de *mooiste tuin verkiezing* bekend te maken: Tuin 197 van de familie Brederveld had gewonnen. De getoonde foto's bevestigde de gemaakte keuze. Mevrouw Brederveld mocht bloemen, een fles champagne en een wisselbeker in ontvangst nemen.

De “vorige” *redactie* van het clubblad is in het afgelopen jaar afgetreden, ook deze leden werden in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. Als nieuw *lid van de kascontrolecommissie* werd Rien Stoffels benoemd.

Als *secretaris* werd benoemd Pieter Bakelaar.

Als *bestuurslid toewijzing tuinen* werd Willem de Bruin benoemd.

Er waren drie bestuursleden aftredend: Anne Langedijk als *penningmeester*, Nico Groenheide als *bestuurslid afgevaardigde commissie B&O* en Huib Smith als *bestuurslid representatie*.

Anne was herkiesbaar en werd voor een volgende termijn benoemd. Nico en Huib namen om uiteenlopende redenen afscheid. Ook hier een toepasselijk dankwoord en een bos bloemen.

De leden in de zaal moeten aan het eind zere handen hebben gehad. Alle personen die genoemd zijn kregen een applaus. Vrijwilligerswerk

doen is heel belangrijk. Zonder vrijwilligers geen vereniging!
De vergadering verliep gelukkig in een positieve sfeer. Met als kers op de taart een internationaal gebaar van de leden: Er was een voorstel van het bestuur om een bepaald bedrag per lid beschikbaar te stellen voor de stichting Wenzl om het kleinschalig verbouwen van groente in goede banen te leiden. (Zie verder artikel van Willem de Bruin in dit blad) Spontaan verhoogde de leden dit bedrag.

Ruud Broekman

Agenda

Datum	Activiteit
25 – 26 maart	Zomertijd. Klok een uur vooruit.
7 april	Paasklaverjassen (vooraf inschrijven)
21 april	Bingo
27 april	Koningsdag Kantine open zie publicatie
5 mei	Klaverjassen
19 mei	Bingo

Weerspreuk

Valt in april veel nat dan zwemmen de druiven tot in het vat.

Geeft april veel regen zo brengt hij rijke zegen.

Een droge april dat is niet der boeren wil; maar aprilse regen daar is veel aan gelegen.

Publicatie van artikelen behoeft niet te betekenen dat hiermee de mening van het bestuur van de vereniging voor recreatie tuinders de Vluchtheuvel wordt weergegeven.

Nieuwe website: www.vluchtheuvelmaassluis.nl

Tijdens de jaarvergadering werd de nieuwe website gepresenteerd. De website is gemaakt door Hasso Weeke (tuin 99) in samenwerking met Anne Langedijk. Het is een eenvoudige, mooie website geworden, waar iedereen zijn/haar informatie gemakkelijk kan vinden. Het bestuur heeft er dus weer een communicatiemedium bij. We hopen dat u allemaal eens gaat kijken, wat er op staat. En dan natuurlijk regelmatig terugkeert om eens in de agenda te kijken, nieuwtjes te lezen, tuintips te bekijken, 'Het Vluchtheuveltje' digitaal te lezen of foto's te bekijken. Te veel om op te noemen, kijk vooral!



Tegelijkertijd is ook de FaceBook pagina van De Vluchtheuvel online gekomen. Van deze pagina kunnen we met elkaar iets leuks maken. Delen van informatie, foto's, handige tips etc. Er zijn tot nu toe 20 personen die de pagina een 'like' hebben gegeven. Dat moeten er natuurlijk snel meer worden, zodat het bereik groter wordt.



Werkrooster april 2017 – mei 2017

<u>1 april 2017</u>	Tuinnr.	<u>8 april 2017</u>	Tuinnr.
E.C.W. v Rey	4	Mw Faas	16
Mw A. Krijnberg	8	G.P.C. v Maaren	17
F. Ponsioen	10	Mw K. Dammers	31
Y. Zengin	14	Mw A.H. Bafferman	159
P. den Toom	15	El Ouassidi	132
C. v Waesbergen	104*	→ *losse werkzaamheden	

<u>15 april 2017</u>	Tuinnr.	<u>22 april 2017</u>	<u>Tuinnr.</u>
V. Kutlu	23	T.S.P. v Rey	38
E.H. El Kadiri	24	R.P. Pronk	39
S.H.M. Alshocikh	28	F. Abdullah	40/2
J. Hossain	29	F. Feelders	41
M. van Gool	35	M.W. v Marle	11

<u>29 april 2017</u>	Tuinnr.
J.A.M. Klein	26
S. Solmaz	68
A.J.M. Beuker	51
M. El Boukhlifi	52
T.S.P. Hasso	53

<u>6 mei 2017</u>	Tuinnr.	<u>13 mei 2017</u>	Tuinnr.
E. vd Ende	54	Rashid	61
A. El Boussattati	55	O. Erul	62
S. El Hadioui	56	Yalcin	63
M. Ahnouch	57	O. Amakran	64
H.M. vd Voort	59	Oulad Touhanni	67

<u>20 mei 2017</u>	Tuinnr.	<u>27 mei 2017</u>	<u>Tuinnr.</u>
V. Kutlu	157	Mw. S. Soydemir	77
C.H. Langelaan	72	S. Camer	78
R. Ashad	73	A. El Hamouchi	80
Mw S. Alptekin	74	A. El Moukadam	82
A. Yilmaz	76	J.C. Kleijwegt	83/5

Let op: zonder goede reden niet op komen dagen betekent een financiële sanctie van € 15,-. Maar uiteraard laat u het zover niet komen. Afmelden (met een zeer grondige reden) bij Piet Breman
Tel. 06-50823679.



Paddentrek

Heeft u / Heb jij ook al een keer padden in je tuin of in je kas gezien. Momenteel is er weer de paddentrek. Eigenlijk zou het amfibietrek moeten heten want ook de bruine kikker en de salamander zijn, naast de padden, aan het trekken. De temperatuur stijgt en de amfibieën ontwaken uit hun winterslaap. Ze trekken van hun overwinteringsplaats naar de voortplantingsplaats. Na de voortplanting trekken ze vervolgens naar hun leefgebied. Om in het najaar hun overwinteringsplaats weer te zoeken. En zo gaat de cyclus zich herhalen. De



padden heb ik al een aantal keer op mijn tuin aangetroffen en zelfs in de kas waar het lekker vochtig is en de slakjes ook vaak het eerst waarneembaar zijn. De padden zijn onze grote vrienden. Het zijn opruimers van allerlei vervelende bestjes zoals torretjes, luizen en slakken. Padden kunnen in tegenstelling tot kikkers en salamanders niet zo lang in het water leven. Een uurtje is meer dan zat. Zij leven het overgrote deel van de dag op het land. Een kikker kan veel langer in het water leven maar heeft op een gegeven moment toch ook grond

onder de poten nodig anders verdrinkt hij net als de pad. Een salamander daarentegen leeft voor het overgrote deel van de dag in het water. Als je een pad tegenkomt beschouw hem als je vriend. En als je een pad beet pakt: Handen wassen. De pad heeft achter zijn kop aan beide kanten een gifklier. Hij smeert zichzelf hiermee in. De pad is voor ons mensen niet giftig maar als je na het beetpakken met je handen in je ogen wrijft krijg je toch mooi zere ogen. Let vooral op als er kleine kinderen op je tuin aanwezig zijn.



Ik heb mij aangemeld na een oproep van de KNNV om mij in te zetten voor de paddentrek. (Ook een ander tuinlid kwam ik daartegen). De paddentrek start eind februari/begin maart en duurt tot ongeveer 5-8 april. Eén avond per week is je vaste avond. Verder kan je bij “grote drukte” (hogere temperatuur en/of hogere luchtvochtigheid) extra ingezet worden als je dat wilt. Kortom amfibieën één avond per week overzetten vanaf de schemer tot 's avonds een uur of negen a tien gedurende een week of vijf/zes en dat alles ter voorkoming dat “onze vrienden” dood gereden worden. Volgend jaar ook iets voor u/jou?

Ruud Broekman

Zomertijd

In het laatste weekend van maart gaat de klok van zaterdag 25 maart op zondag nacht 26 maart een uur vooruit. Dat gebeurt jaarlijks 's nachts om twee uur.



Voor de natuur zelf heeft dat geen gevolgen en je andijvie, aardbei of welke plant, struik, boom of zaad dan ook, gaat er niet anders door groeien. Wat wel gaat gebeuren is dat het 's avonds “een uur langer licht” is en dat betekent weer dat de schemering i.p.v. nu rond kwart voor zeven zich een uur later inzet. En dat heeft weer tot gevolg dat er 's avonds meer bedrijvigheid is op onze tuinen. Dat gaat door tot de klok in het laatste weekend van oktober weer een uur terug gezet wordt.

Volkstuinen in Kenia, broodnodig.

Afgelopen ledenvergadering gaf het bestuur van de Vluchtheuvel aan de Maassluise **Stichting Wenzi** te willen ondersteunen met een bescheiden bijdrage. Dit ter realisering van een land/tuinbouw project in het armste deel van Kenia. De Mwantsefu school bevindt zich in district Kwale, dit tussen de havenstad Mombassa en de grens met Tanzania. Een bijzonder arm gebied met een gemiddeld gezinsinkomen onder de € 1.- per dag.

Stichting Wenzi (www.wenzi.nl) heeft als prioriteit gesteld dat het onderwijs te allen tijde het hoofddoel moet zijn. Onderzoeken hebben uitgewezen dat, ieder jaar extra onderwijs, het gemiddelde inkomen met 10% doet toenemen. Uiteraard moet er voor de ouders dan ook een situatie ontstaan die het mogelijk maakt voortgezet onderwijs (al is het maar voor 50%) te bekostigen. De andere 50% kunnen zij krijgen uit het Wenzi studiefonds.



Naast een boomkwekerij, kippenfarm en geitenfokkerij zal dit, verhoogde inkomen, vooral moeten komen uit het verbeteren van de land en tuinbouw in het gebied.

Vanuit Nederland heeft Wenzi, via de firma Rijk-Zwaan Nederland, al enkele dozen veredelde zaden meegekregen. Deze zaden zouden een goede opbrengst moeten geven in het droge klimaat van Kenia. Een medewerker van Rijk Zwaan, wil advies komen geven aan de mensen van Mwantsefu. Met elkaar wordt besloten dat er op het terrein van de school een agricultuur learning center komt. Er moet dus een stuk grond gekozen en bewerkt worden. Ook moet de grond worden verrijkt met aarde en koemest. Enthousiast begint een groep vrouwen de volgende dag de uitgedroogde grond te bewerken. Helaas blijkt de grond zo hard dat de hulp van een plaatselijke boer moet worden ingeroepen. Alleen, met een door een os getrokken ploeg, kan de grond bouwrijp worden gemaakt. Ook zullen er een aantal greppels worden gegraven die nodig zijn om het water langer vast te houden en



het bedekken van de wortels met plantafval om ze te beschermen tegen de felle zon. Een 2 tal watertanks zullen regenwater op gaan vangen, dit t.b.v. de bevoeiing van de planten.

Dit zijn een aantal doelen welke het komende jaar gerealiseerd moeten gaan worden. Geweldig dat de Vluchtheuvel hier een steentje aan wil bijdragen. Willem de Bruin

Pasta maken

Op zaterdagochtend wordt er in de kantine heel wat afgepraat. De week wordt doorgenomen onder het genot van een kopje koffie, wereldse zaken worden besproken terwijl er wat gedronken wordt maar vooral wordt er gepraat over eten. Natuurlijk zijn we niet voor niets een volkstuinvereniging waar allerlei soorten groenten en fruit worden gekweekt en geoogst. Thuis wordt hiermee dan gekookt, ingemaakt en gebrouwen.



Als de speciale maandaanbiedingen zoals de beroemde ballen, tosti's en gefrituurde lekkernijen op tafel komen is de hele stamtafel het erover eens dat de zelfgemaakte "kost" toch het lekkerst is. Zo kwamen twee tuinleden op het idee om in de kantine eens zelf pasta te maken. Op een donderdag zijn zij de ingrediënten gaan kopen en hebben thuis de saus alvast gemaakt. Op zaterdagochtend vroeg werd het deeg gemaakt en met de pasta machine op tafel werd er spaghetti gedraaid.

De saus stond te pruttelen op het vuur, de spaghetti werd gekookt en toen kon men proeven van een heerlijk schaalje echte Italiaanse pasta. Het was echt ontzettend lekker en gezellig. Misschien is het een idee om dit nog eens over te doen en met elkaar te koken met ingrediënten die op onze tuinen groeien en bloeien. Smullen maar !!!!!!! Marina Weeke.



Klaverjassen – de Vluchtheuvel. Vrijdag 3 maart

Het was vrijdag 3 maart weer reuze gezellig. 24 spelers, dus 6 tafels. Iedereen speelde met veel enthousiasme, hetgeen o.a. bleek uit het vele gelach en luidruchtig geroezemoes.



Ook bleek dat velen al uitkeken naar het Paasklaverjassen, en benieuwd waren welke prijzen Anja daarvoor uit de hoge hoed tovert. Dat winst en verlies dicht bij elkaar liggen bleek wel uit het feit dat degene die vorige keer nog met de poedelprijs naar huis ging, dit keer de eerste prijs had.

Uiteindelijk ging iedereen tevreden en voldaan naar huis.

1)	dhr. Jos Klein	5707 punten
2)	dhr. Cees Schrijvers	5588 punten
3)	dhr. Ruben Weeke	5573 punten
4)	dhr. Bas vd Gaag	5479 punten
5)	dhr. Piet Damsteeg	5427 punten
6)	mevr. Arletta Alkemade	5137 punten

En de poedelprijs ging dit keer naar Bas vd Berg met 3797 punten.

*De eerstvolgende klaverjasavond is vrijdag 7 april- Paasklaverjassen.
Hiervoor is vooraf inschrijven verplicht!*

1. Gevraagd iemand die (tegen redelijke betaling) kan bestraten rondom mijn tuinhuisje. Monica 06-41877377.



2. Wij (tuin99) Familie Weeke zijn op zoek naar een platte kas. Ong. 4m breed en 1,5-2m diep. Zoiets als dit:



3. Gratis af te halen: een handgrasmaaier. Moet wel geslepen worden.
Anita Roks telefoon 010-5910543

Kantineaanbieding van de maand april



Broodje Frikandel Speciaal.

Prijs € 1,35



Peter van de Berg

Koningsdag kantine open

Donderdag 27 april, Koningsdag, is de kantine geopend van 10.30 uur tot 13.00 uur.

Dit vieren we, volgens traditie, met een oranjebittertje en een hapje. Iedereen is van harte welkom.

De Touwpomp

Zoals beloofd wil ik het in dit nummer van “Het Vluchtheuveltje” hebben over de touwpomp en hoe langer ik er over nadenk ben ik tot de conclusie gekomen dat een touwpomp voor onze tuinen voldoende is. We hebben echt geen pompen van 7000 liter of meer per uur nodig. Als je goed voor de bodem zorgt ontstaat er géén denkbeeldige plaat in de bodem, zodat de grond bij extreme regenval het water goed doorlaat en tegelijkertijd de eigenschap heeft dat de grond bij droogte instaat is het vocht lang in de bodem vast te houden zodat watergeven niet zo snel nodig is. Ik hoor je al zeggen “en als ik nu net kleine plantjes gepoot hebt of gezaaid?” Ja dan moet dat natuurlijk wel water hebben maar daar heb je geen benzinepomp voor nodig. Je kunt volstaan met gedoseerde bevloeiing of een gieter. De touwpomp is hier ideaal voor.

Definitie touwpomp

Een touwpomp is een relatief eenvoudige, maar zeer solide waterpomp.

De touwpomp bestaat uit:

- een wiel in een frame,
- een touw in een lusvorm met op elke ca. 20cm een kunststof propje,
- een geleiderblok voor het touw, dat op de putbodem staat,
- een pvc-opvoerbuis, die aan het geleiderblok vastzit.

Door aan het wiel te draaien wordt het water omhoog gestuwd door de propjes in de buis en stroomt het water de emmer, regenton, gieter of buis in.

Enkele jaren geleden maakte ik op een Velt- samen-tuin ergens in Nederland voor het eerst kennis met een touwpomp. Ik was verbaasd over de hoeveelheid water dat door het draaien aan een in dat geval een fietswiel omhoog kwam. Toen ik enkele liters omhoog gepompt had zei ik tegen mijzelf die ga ik ook maken. Maar.....ik heb twee



linkerhanden (zie foto's) en ik ben rechtshandig daarom is het er nooit van gekomen.

Ik zou het héél erg leuk vinden als er enkele tuinders zijn die wel handig zijn en zo'n pomp willen maken. Al is het maar om de voortuin van de Vluchtheuvel te bevoeien. Tegenwoordig is er op internet heel



veel over te lezen. Doordat de touwpomp met goedkope materialen (die niet voor andere doeleinden zijn te gebruiken) gemaakt wordt blijven ze het na jaren nog doen in ontwikkelingslanden. Je kunt natuurlijk ook elektrische pompen op accu's installeren maar als dan de accu even voor een auto gebruikt wordt komt hij nooit meer terug en werkt de pomp niet meer. Hier staan wat voorbeelden van de belangrijkste onderdelen. Het lastigste is natuurlijk de

pomp aan een frame te maken en de geleiding van het touw over het wiel en bij de onderkant waar het water geschept wordt. Ik ben benieuwd of er iemand na het lezen van dit stukje ook enthousiast is geworden en hoop op reacties.



Deze pomp is ontwikkeld door Freddy Alferink van de werkgroep ontwikkelingstechnieken (WOT). Universiteit Twente

Rien Stoffels tuin 199



De wereld bestaat voort!!

Omwille van Gerrit, die ploegt.

Maar ploegen is meer, voor een buitenstaander niet meer dan domweg heen en weer rijden, maar Gerrit weet wel beter!

Genieten van het omdraaien van de grond, voor de basis van de nieuwe teelt.

Koffie bij je, een paar boterhammen en een paar pepernoten. Radio aan, dakluik open en rustig heen en weer rijden, de dag vol maken, zonder last te hebben van anderen.

En Gerrit hij ploegde voort, en geniet van alles wat hij om zich heen ziet.

En je kijkt terug op het afgelopen seizoen.

Wat was er goed, en wat kan er volgend jaar beter?

En zo zit je met je gedachten alweer bij het volgend jaar.

En wie is beter dan de boer.

Die van de wereld hoort.

En hij ploegde niet, van wat er al geschiedt, op de akker voort.

Maar de leeuwerik zong hetzelfde lied en Gerrit hij ploegde voort.

En hij wachtte op Gods woord,

een stem die sprak tot de aarde, hemel en zee,

en Gerrit heeft daar van gehoord

Ter wille van Gerrit die ploegt, bestaat de wereld voort!

En er ontstond een bedrijf van allure, een begrip, dat was het doel.

Indrukwekkend is het te zien, hoe deze mensen leefden, en een bedrijf opbouwden.

Een stuk van de economie zijn, op een rechtvaardige manier, en met een gevoel van normen en waarden, inschatten en vooral doorgaan.

Dag en nacht, zes dagen per week. Want de zevende dag was de rustdag!!

Jammer genoeg heeft ook hij van zijn rustdag, zijn pensioen, niet mogen genieten. Een korte tijd na de bedrijfsoverdracht is hij gestorven. Maar ook hij heeft toch genoten.

Piet Keijzer



Nieuws van de redactie.

De redactiecommissie heeft de volgende samenstelling:

- Ruud Broekman (voorzitter) (tuin nr. 60)
- Arletta Alkemade (tuin nr. 141/143)
- Rien Stoffels (tuin nr. 199)
- Anne Langedijk (namens bestuur) (tuin nr. 149)



Het vluchtheuveltje

De algemene ledenvergadering van zaterdag 11 maart gemist? Dan ook de bekendmaking van de naam van ons “krantje”, “ledenblad”, “blaadje” enz. Vanaf nu heet dit **Het Vluchtheuveltje**. Er zijn vier suggesties binnengekomen als naam voor het ledenblad.

De redactie heeft zich hierover gebogen en de naam *Het Vluchtheuveltje* als beste gekozen. De naam van de winnende inzender is Rien Stoffels. Hij krijgt via de penningmeester een bon van € 10,00 om te besteden in onze winkel. Maar de mooiste beloning is dat de door hem verzonden naam *Het Vluchtheuveltje* op de voorzijde van ons ledenblad zal gaan prijken. En hier mogen we allemaal van genieten. Thuis hoor je dan niet meer “Is het clubblad van de vluchtheuvel al binnen”? Het wordt dan: “Heb jij *Het Vluchtheuveltje* al gezien”?

Kopij

Kopij voor het clubblad kan je sturen naar Ruud Broekman: Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is 16 april.

Fluitend voorjaar

Als het voorjaar hevig staat te fluiten
Aan Noordzeekust een Beaufort 10 dan blaast
De winter zijn achterdeur wil sluiten
En menigeeen zich in bescherming haast

De straten, lanen, pleinen angstig leeg
Betonstructuren de storm weerstaan
Als dan plots de oude beuk in enen zeeg
Krakend geveld aan 't einde van de laan

Uitgehold door 't jarenlange rot
Fel moordende stormen overleefd
Maar nu dus uiteindelijk kapot

Dan het ranke riet dat alsmaar beeft
Buigt en neigt tot aan de vlakke grond
Maar niet zal breken zolang het leeft

Het is thans stil in de natuur
De (ont)wortelende kracht geslaagd
Daar, in het nog grijze ochtenduur
Het donker wolkenkleed verdaagd

Groepen narcissen als lancetten
Doorboren het frisgroene gazon
In witte en helgele facetten
Stralend in de vroege zon

Voor het blauwdamasten luchtdecor
Een Hollands meesterwerk gemaakt
Daar is het prachtig zwerk dan voor

Duizenden sneeuwkllokjes geraakt
Door schitterende ochtendrijs
Door machtige zomerbeuk bewaakt.

Uit: 'Ben ik dat?'©- Maria Pieters. April 2017

Contactgegevens



Voorzitter: Piet de Bruijn. Tel. 010-5916346

Penningmeester: Anne Langedijk, Tel. 06-33838009

email: alangedijk@kabelfoon.nl

ING rekeningnummer van De Vluchtheuvel: NL12 INGB 0001331905

Secretaris: Pieter Bakelaar. Tel. 06-20531846

email: info@vluchtheuvel.nl

Bestuurslid uitgifte tuinen: Willem de bruin, Tel. 010-5918371

email: willem@de-bruin.org

Bestuurslid bouw & onderhoud: Azad Said, Tel. 06-44748559

Bestuurslid algemeen: Ton Hanemaaijer. Tel. 010-5917588

Contactpersoon verzekeringen: Arjan van Donk, Tel. 010-5911355

Contacten met allochtone leden: Azad Said, Tel. 06-44748559

Kantine: Geopend: iedere zaterdag van ± 9.00 - ± 14.00 uur.

Tel. de Vluchtheuvel: 06 30389133 (alleen tijdens kantine-uren)

Coördinator kantine en medewerkers: Bert Engel

Schoonmaak: Mari Paalvast Inkoop bar: Peter van den Berg

Inkoopcommissie: Contactpersoon Joop Le Kluse.

Winkel geopend:

Januari t/m maart: 10.00 - 12.00 uur

April t/m augustus 09.00 - 12.00 uur

September t/m december 11.00 - 12.00 uur

Representatiecommissie

Monique de Man-Smith, email: cdeman@caiway.nl

Bouw-/Onderhoudscommissie aanvragen: voor het bouwen van huisjes/kasjes. Spreekuur: Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 – 10.30 uur. Contactpersoon: Azad Said, Tel. 06-44748559 of Ton Koene, email: tonkoene@kabelfoon.nl

Redactiecommissie: Ruud Broekman (voorzitter). Tel. 06-83333832.

Kopij inleveren via rabopo@kabelfoon.nl

Werkurenplicht iedere wijziging doorgeven aan dhr. Piet Breman

Tel. 06-50823679

Huren van aanhangwagen: dhr. Piet Breman Tel. 06-50823679