



“De kunst van het sterven is:  
de acceptatie,  
de rust vinden,  
er vrede mee hebben.”

*Willem Ennes*

Wij nodigen u uit voor een afscheidsbijeenkomst en aansluitend daarop voor een afscheidsborrel/koffie of thee op zaterdag 8 december om 13.00 uur in crematorium De Dijk aan de Hooge Zeedijk 100, 3143 LT Maassluis.

Geen bloemen, maar in plaats daarvan graag een donatie aan het KWF.  
Hiervoor zal een collectebus klaar staan in crematorium De Dijk.

Correspondentieadres: Tooroplaan 94, 3141 JT Maassluis  
Online condoleance: [www.memori.nl](http://www.memori.nl) o.v.v. Frans Ponsioen

Na een goed leven waarin hij er steeds was ook voor anderen,  
nemen wij, verdrietig maar ook blij met alle herinneringen en  
reizen die we met elkaar maakten, afscheid van

## Frans Ponsioen



27 mei 1940 - 30 november 2018

Coby

Ilonka en Vincent

*Jett en Ryan*

*Marloes*

Arnout en Claudia

*Tibo*

*Kuma*

*Ivar*